



TIEN REDENEN OM VRIJWILLIGER TE ZIJN BIJ PALLIATIEVE HULPVERLENING ANTWERPEN.

Je kan iets betekenen voor anderen.

Je groeit als mens.

Je wereld wordt groter.

Je kan 'de handen, voeten, oren en ogen zijn' voor een patiënt.

Je ervaart heel veel dankbaarheid van patiënten en mantelzorgers.

Je wordt er gezonder en gelukkiger van.

Je wordt goed voorbereid op je engagement.

Je staat er niet alleen voor.

Je komt in een organisatie terecht met een goed uitgebouwde vrijwilligerswerking.

Je ervaart een aangename werksfeer.